

Reset voor ouders

TODD FRIEL

Reset voor ouders

Zo help je je kinderen
Gods weg te gaan

Vertaald door Hannie Tijman



Ceder Publications
GEWORTELD IN DE WAARHEID

Copyright • 2016 by Todd Friel. Published by New Leaf Publishing Group Inc., P.O.Box 726, Green Forest, Arkansas 72638. All rights reserved.

Oorspronkelijk verschenen onder de titel Reset For Parents – How to Keep Your Kids From Backsliding. ISBN 978-0-89221-752-6

Nederlandse vertaling © 2019 Ceder Publications, Amersfoort

Vertaling Hannie Tijman

Eindredactie Clive Ceder

Omslagontwerp Roel Ottow; foto: IrinaK/Shutterstock.com

Opmaak binnenwerk Gewoon Geertje

Druk Wilco Amersfoort

ISBN 978 90 830167 0 2

NUR 707

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling (© 2010 Stichting HSV), tenzij anders aangegeven.

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission from the publisher, except in the case of brief quotations in articles and reviews.

Ik draag dit boek op aan...

... mijn lieve kinderen, Emily, Haley en Jack. Ik ben zielsblij dat mijn kinderen in de waarheid wandelen (3 Johannes 4). Ik hou immens veel van jullie en ik zou willen dat ik half zo goed was als de ouder in dit boek. Ik heb veel spijt van alle keren dat ik jullie teleurgesteld heb en vraag jullie om vergeving. Ik hoop dat jullie het duizend keer beter doen dan je pa.

... mijn vrouw, die weet dat haar echtgenoot niet samenvalt met de vaderfiguur in dit boek. Dankjewel dat je geduld met me hebt. Iedere dag hou ik meer van je.

... Rick Thomas. Volgens 1 Korinthe 6:1-8 is het verboden een rechtszaak aan te spannen tegen medegelovigen. Hou dat in gedachten wanneer je in hoofdstuk 2 merkt dat ik jouw uitstekende werk geplunderd heb.

... Dr. Tedd Tripp, jouw vingerafdrukken laten in heel hoofdstuk 3 hun sporen na. Bedankt.

Inhoudsopgave

Inleiding: Waarom ouders een 'reset' nodig hebben	9
1. Stop met disciplineren en ga discipelen maken	13
2. Laat ze het evangelie zien	24
3. Zorg dat je kinderen zich onderwerpen aan het juiste gezag	38
4. De vrees voor de Heere bijbrengen	48
5. Zorg dat ze het juiste evangelie horen	55
6. Zorg dat je de wet juist toepast	72
7. Verlies je evenwicht niet	78
8. Zeg tegen je kind dat hij zich moet bekeren en vertrouwen moet hebben	92
9. Verwar rechtvaardiging niet met heiliging	102
10. Bereid je kind voor op andere verleidingen	111
11. Leer je kinderen hoe de Bijbel werkt	127
12. Provoceer je kinderen niet	138

13. Gedraag je als een goede herder	144
14. Zorg ervoor dat de jongeren niet vernederd of gemeden worden in de kerk	155
15. Beantwoord de grote waaromvragen	162
16. Waarom zijn we protestant?	169
17. Trek je kinderen de wapenrusting aan	177
18. Houd ze niet te stevig vast, maar ook niet te los	184
19. Maak je niet zo druk, pa en ma	194
20. Vragen voor ouders	203
Bijlage A	211
Over de auteur	217

Inleiding

Waarom ouders een 'reset' nodig hebben

Voor je 't weet, verlaat je zoon of dochter je huis, bijvoorbeeld vanwege studie. Benieuwd wat jouw kind drie maanden na het uitvliegen zegt?

Ik: Hallo, jongeman.

Je kind: Hallo, meneer.

Ik: Ben je een wedergeboren christen?

Je kind: Jazeker.

Ik: Als iemand geen wedergeboren christen is, gaat die persoon dan naar de hel?

Je kind: Het oordeel daarover is niet aan mij.

Ik: Zucht.

Ik heb zo'n gesprek honderden, misschien zelfs wel duizenden keren gevoerd. Ik heb ook het volgende gesprek gevoerd met talloze 'christelijke' studenten:

Ik: Hallo, jongedame.

Je kind: Hallo, meneer.

Ik: Ben je een wedergeboren christen?

Je kind: Dat was ik wel, maar ik ben me aan het herbezinnen over de hele materie.

Ik: Diepe zucht.

En tot slot is er dit aangrijpende gesprek:

Ik: Hallo, jongeman.

Je kind: Hallo, meneer.

Ik: Ben je een wedergeboren christen?

Je kind: Daar praat ik liever niet over.

Ik: Waarom niet?

Je kind: Mijn ouders zouden niet blij zijn, als ze ontdekken wat ik hier uitspook.

Ik: Heel diepe zucht.

Uit elk van deze drie gesprekken blijkt dat deze kinderen het bijbelse christendom niet echt begrijpen, ondanks het feit dat ze zijn opgegroeid in een christelijk gezin als het jouwe. De kans dat je kind zijn geloof verloochent en net zo praat als bovenstaande ‘afvallige’ kinderen, werkt niet in je voordeel.

Er is onderzoek gedaan op dit gebied en het zal je schokken dat het gros van de christenjongeren in de Verenigde Staten hun jeugd in de kerk doorbrengt met het spelen van oervervelende spelletjes – maar dat ze ‘hun geloof kwijtraken’ zodra ze het ouderlijk nest verlaten. Dit laten de krantenkoppen glashelder zien.¹

Kop: Jonge christenen verstrikt in porno (*onenewsnow.com*)

Kop: Onderzoek: merendeel Amerikaanse tieners positief over de Bijbel, maar erin lezen, ho maar! (*christianpost.com*)

Kop: Waarom jonge christenen onze argumenten tegen het homohuwelijk niet begrijpen (*lifesitenews.com*)

Kop: Voor de generatie Y zijn buiten het huwelijk geboren kinderen de norm (*slate.com*)

Die koppen vind je overal en ze wijzen allemaal in dezelfde richting: we verliezen een hele generatie christenjongeren. Volgens de statistieken raakt 60 tot 80 procent van de Amerikaanse kinderen ‘hun geloof kwijt’.

1 Noot vertaler: Misschien denk je nu wel: dat is Amerika, bij ons in Nederland is dat niet zo. Kijk dan eens naar deze koppen: Refojeugd doet 3x zoveel aan sexting (onderzoek van internetprovider Kliksafe): <http://www.refoweb.nl/nieuws/1567/refojeugd-doet-3x-zoveel-aan-sexting/> en <https://www.rd.nl/kerk-religie/aansluiten-bij-jongeren-mooie-velgen-heeft-die-a3-1.574576>

wat inhoudt dat christenouders meer valse bekeerlingen produceren dan echte.

Er zit duidelijk iets helemaal verkeerd – en dat is onze schuld. Tijd om onze christelijke opvoedmethoden aan de kaak te stellen en ons af te vragen: ‘Heb ik als ouder een “reset” nodig?’

Het doel

Reset voor ouders gaat níét over:

- je kinderen mores leren;
- het gedrag van je kinderen veranderen;
- je weerspannige kinderen in toom houden.

Nee, *Reset voor ouders* is geschreven om je te helpen liefdevol en voortdurend het enige na te jagen wat ouders meer dan wat ook willen: dat hun kinderen in de waarheid wandelen.

Reset voor ouders is voor jou geschreven zodat je nadenkt over je prioriteiten als ouder. Noteer ze, rangschik ze en streef naar één allesomvattend doel: *de redding van je kind(eren)*.

- *Reset voor ouders* is geen handboek over opvoeding, het is een handleiding over redding.
- *Reset voor ouders* helpt je niet bij het verschonen van een luijer van je kind, maar helpt je je geloof toe te passen op het hart van je kind.
- *Reset voor ouders* tracht je te stimuleren niet langer welgemaakte kinderen groot te brengen, maar kinderen die van Jezus houden... Kinderen die zich vervolgens met plezier netjes gedragen.
- *Reset voor ouders* gaat niet over het veranderen van je kinderen; het gaat over het veranderen van jezelf.

Wat je verderop in dit boek gaat lezen, zijn niet de overpeinzingen van een christenvader die zijn kinderen perfect opvoedde. Nee, je gaat lezen over de constante verontschuldiging die ik heb verzameld, nadat ik van mijn geloof getuigd had tegen honderden (misschien duizenden) ‘afvallige’ studenten.

Jij kunt die fouten vermijden. Je hoeft geen lid te worden van de club ‘verloren kinderen’. Wel heb je waarschijnlijk een ‘reset’ nodig in je opvoedingsaanpak; je zult je kinderen radicaal anders moeten grootbrengen dan je nu doet.

Hulde dat je probeert de belangrijkste taak van een christenouder uit te voeren: je kinderen op te voeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere (Efeziërs 6:4).

Reset voor ouders kan je niet garanderen dat je kind gered wordt. Maar de inhoud belooft je wel dat je de liefelijkste woorden mag horen die ooit gesproken zijn: ‘Uitstekend, je bent een goede en trouwe dieenaar’ (Mattheüs 25:21, GNB96), je kinderen zullen weldra hier zijn.

Resetten dus maar?

I. Stop met disciplineren en ga discipelen maken

Lieve mams en paps, als jullie de vreugde willen meemaken dat je je kind ziet groeien in liefde voor de Heere en in gehoorzaamheid aan jullie (Spreuken 29:17), neem dan alsjeblieft deze raad ter harte:

Houd bij elke interactie met je kinderen één ding goed voor ogen: zorg dat jouw woorden en daden hen ertoe brengen de Heere meer lief te hebben en te vrezen dan dat ze nu doen.

Met andere woorden: streef niet langer naar vrede, rust en kinderen met goede manieren. Richt je liever op de verlossing van je kind. Die focus zal jou, je kind en je gezin voor altijd veranderen. Als jouw gezin op het onze lijkt, dan zul je hiervoor je opvoedingsstrategie waarschijnlijk behoorlijk moeten aanpassen. Laat ik het anders zeggen: als jij in de omgang met je kind de liefde, vreugde en vrede eerder ziet afnemen dan toenemen, dan is er in je enige echte taak als ouder iets misgegaan.

In het licht van de eeuwigheid is de verlossing van je kind belangrijker dan toegeeflijkheid.

- Wat doet het ertoe of je kind zijn vork keurig volgens de etiquette vasthoudt, als het vervolgens sterft en naar de hel gaat?
- Hoe zwaar weegt het gebruik van een onfatsoenlijk woord in vergelijking met schreeuwen om een druppel water in de eeuwigheid?
- Wie kan het wat schelen of zijn kind toegelaten wordt tot een prestigieuze universiteit, als het na zijn dood voor eeuwig en altijd blootgesteld wordt aan de toorn van God?

Het zielenheil van onze kinderen moet onze eerste prioriteit zijn. Is het niet logisch dat jij en ik de blik met volharding moeten vestigen op dat doel? Want wat zal het een ouder baten als zijn kind in dit leven nooit wordt gearresteerd, maar wegwijnt in een eeuwige gevangenis?

God wil dat je kinderen van Hem houden. God wil dat je kinderen hun toevlucht nemen tot Hem. God wil dat je kinderen hun hoop, vreugde en vrede in Hem vinden. Als jij en ik niet met God samen aan dat doel werken, dan werken we Hem tegen. Laten we dus die resetknop maar indrukken.

Disciplineren versus discipelen maken

Dit is misschien het meest radicale christelijke opvoedadvies dat je ooit zult horen: disciplineer je kind NOOIT, maar richt je ALTIJD op het ‘discipelen’ van je kind.

Dit zeg ik dus níét:

- Ik zeg niet dat je je kind nooit een ‘corrigerende tik’ mag geven.
- Ik zeg niet dat je je kind nooit opdrachten mag geven.
- Ik zeg niet dat je het gedrag van je kind nooit mag corrigeren.

Dit zeg ik dus wel:

- Als je je zoon of dochter een corrigerende tik geeft zonder hem of haar daarbij te ‘discipelen’, ben je niet met je opvoedtaak bezig. Dan ben je gewoon een boeman.
- Als je je kind bevelen geeft zonder de bijbelse motivatie te geven die zijn gedrag zou moeten sturen, behandel je je kind als de honden van Pavlov. Niet als beelddrager van de Almachtige.
- Als je het gedrag van je kind alleen maar corrigeert, dan ben je geen opvoeder in de christelijke zin. Je voedt op als een heiden.

Als je je kind disciplineert, kan dat een straf inhouden in welke vorm dan ook. Anderzijds zou christelijke discipline nooit moeten worden afgedwongen zonder discipelschap als allesomvattend doel. De enige manier waarop je je kind op een bijbelse manier kunt disciplineren, is dat je hem tegelijk discipelt. Die twee woorden zijn bijna synoniem en moeten op die manier beschouwd worden.

- Discipline draagt bij aan discipelschap.
- Discipline is een onderdeel van discipelschap, maar het moet nooit op zichzelf staan in het christelijke gezin.
- Discipline moet toegediend en ontvangen worden als discipelschap. Anders ben je als ouder gewoon niet bijbels bezig.

Christenouders moeten hun kinderen *nóóit* straffen. Nooit. Ja, je mag je maatregelen nemen bij het disciplineren van je kind, maar je mag hem nooit een pak voor zijn broek geven bij wijze van straf. Jezus heeft de straf voor de zonden van je kind al gedragen.

Christenouders die hun kinderen straffen, verdraaien het evangelie. Als onze kinderen denken dat ze gestraft worden voor hun ongehoorzaamheid, ook wel zonden genoemd, dan blijven ze met de vraag zitten waarom Jezus aan een kruis is gestorven. Als we onze kinderen straffen, brengt dat bij hen de boodschap over dat ze kunnen boeten voor hun eigen zonden.

De straf heeft plaatsgevonden aan het kruis en is helemaal afgedaan. Onze rol als christenouders is niet onze kinderen straffen op te leggen vanwege hun vergrijpen tegen ons, maar om hen tot discipelen te maken, zodat ze meer van Jezus houden.

God straft jou niet voor je zonden; Hij strafte Jezus voor je zonden. God barst nooit in woede uit en geeft je nooit een klap. Ja, God disciplineert je, maar enkel als een liefhebbende Vader die je geestelijke groei nastreeft.

Dit is wat de Bijbel ervan zegt:

‘Mijn zoon, denk er niet te licht over als de Heer je straft, en verlies niet de moed als Hij je terechtwijst.

Want de Heer *strafte* van wie Hij *houdt*, en slaat ieder die Hij als kind aanneemt.

Het behoort bij uw opvoeding zoveel te verduren. God behandelt u *als Zijn kinderen* en ieder kind wordt weleens door zijn vader gestraft. (...) Bovendien, voor onze aardse vaders die ons straffen, hadden we al eerbied. *Des te meer* moeten we ons onderwerpen aan God die in hogere zin onze Vader is. We zullen erdoor leven. Want onze aardse vaders voedden ons op naar eigen inzicht met het oog op dit korte leven, maar God *voedt ons op voor ons bestwil*,